

R.K. Parochie St. Ludgerus te Utrecht

Ludgerus Magazine

14 Februari 2017

Vasten





St. Antoniuskerk

Kanaalstraat 200, 3531 CR Utrecht; 030 – 293 08 79 | ma-vr: 9-12 uur | antoniusvanpadua@hotmail.com



St. Dominicuskerk

Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht; 030 – 293 52 45 | ma-vr: 9-12 uur | secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl



St. Jacobuskerk

Prins Bernhardplein 40, 3555 AL Utrecht; 030 – 244 22 01 | ma-vr: 9-13 uur | jacobuskerk@sintludgerus.nl



St. Josephkerk

Draaiweg 44, 3515 EM Utrecht; 030 – 271 93 93 (B.g.g.: centraal secretariaat: 030 – 244 13 19) | draaiwegkerk@planet.nl



St. Nicolaas- en St. Monicakerk

Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht; 030 – 244 13 19 | ma-do: 9-16 vr: 9-12 uur | rk.kerkcentrum@nicmonpar.nl



Rafaëlkerk

Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht; 030 – 261 12 52 | ma-vr: 10-12 uur | secretariaat@sint-rafael.nl

Colofon

Ludgerus Magazine is het tijdschrift van de parochie van St. Ludgerus in Utrecht. Het verschijnt zes keer per jaar.

Coördinatie: Nol van Beek

Tekstbijdragen: Arnold Rog, Gerrit Jan Westerveld, Fatima Naumann, Erik Borgman, Adeline Riesselmann, Jan Peeters, Leny Beemer-de Vos

Vormgeving: Michel Dankers

Druk: Van Horssen OJ Service BV

Opplage: 3900

Contactadres:

Zie centraal secretariaat St. Ludgerusparochie

Advertenties:

Wilt u een advertentie plaatsen? Informatie over prijzen en voorwaarden zijn te verkrijgen bij het centraal secretariaat.

© Overname van berichten / artikelen uit dit magazine is mogelijk, mits met toestemming van het secretariaat van de parochie en met bronvermelding.

Mededelingen, berichten of andere copy voor Ludgerus Magazine zijn meer dan welkom! Als u berichten heeft, schroom niet ze te versturen naar het secretariaat. Maar: hou het wel kort, zo'n 150 woorden per bericht. Op een pagina kunnen we niet meer dan 450 woorden kwijt. Heeft u een langere bijdrage, neem dan s.v.p. eerst even contact op met het secretariaat: 030 – 244 13 19.

Over aanlevering van kopij voor het volgende nummer wordt u nader geïnformeerd.

Het parochiebestuur

Pastoor Huitink (voorzitter)

Robert Stok (secretaris)

Joop Schwartz (personeelszaken)

Bert Vermeulen (gebouwen)

3 Vacatures

Het secretariaat

Centraal secretariaat Sint Ludgerusparochie

Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht.

030 – 244 13 19

secretariaat@sintludgerus.nl

www.sintludgerus.nl

Bereikbaarheid: maandag t/m donderdag 9 – 12 uur

Pastoor

Drs. A.J. Huitink: pastoorutrecht@gmail.com ;
telefonisch via centraal secretariaat.

Priester-assistent:

Koos Smits: p.ksmits@kpnmail.nl

tel.: 06 – 1523 2729

Pastoraal werker:

Gerrit Jan Westerveld: gj.westerveld@fiscali.nl,

tel.: 030 – 2963078.

B.g.g. zijn de pastores bereikbaar via het centraal secretariaat 030 – 244 13 19

Voor **noodgevallen** kunt u ook contact leggen via uw lokale secretariaat of lokale telefoonnummer (zie hierboven).

Beste parochianen,

Vasten en de ander

Dit Ludgerusmagazine komt bij u op de deurnat aan het begin van de voorbereidingstijd op het paasfeest.

Bij de eerste christenen was de periode van veertig dagen voor Pasen de tijd waarin nieuwe gelovigen zich voorbereiden op hun doop in de paasnacht, door onderwijs in het christelijk geloof en door te vasten. Gaandeweg werd de veertigdagentijd ook een vastenperiode voor iedere gedoopte die in de paasnacht de doopbelofte herhaalt.

Uit de bijbel kennen we het vasten van Israel. David vast als hij rouwt om de dood van koning Saul en zijn zoon Jonatan (2 Samuel 1:11). En hij vast als hij berouw krijgt over zijn overspel met Batseba (2 Samuel 12:16).

Van Mozes en Elia, de grote leiders van Gods volk, vertellen de verhalen dat ze de Eeuwige ontmoetten nadat zij veertig dagen vastend in eenzaamheid hebben doorgebracht (Exodus 34 en 1 Koningen 19). Vasten maakt mensen blijkbaar ontvankelijk voor een andere dimensie.

In aansluiting op deze verhalen vertellen de evangelisten dat Jezus na Zijn doop in de Jordaan door Johannes veertig dagen in de woestijn verkeert en vast. In de eenzaamheid weerstaat Hij de verleidingen en wordt Hem zijn roeping duidelijk (Matteus 4:1-11). In het evangelie lezen wij de kritiek op zijn leerlingen die niet vasten (Lucas 7:34). Maar Jezus maakt duidelijk dat zij, het gezelschap van de bruidegom zijn en daarom niet kunnen vasten (Matteus 9:14-15). En als zij vasten zal het alleen om God zijn (Matteus 6:1-8).

In het boek Handelingen der Apostelen lezen we dat de gelovigen voor belangrijke gebeurtenissen vasten (Handelingen 9: 18; 13:2; 14:23). Uit andere bronnen weten we dat christenen op woensdag en vrijdag vastten: een maaltijd per dag zonder wijn en vlees.

Het christelijk vasten is nooit beperkt gebleven tot onthouding van voedsel en drank. In de traditie wordt vasten steeds verbonden met de opdracht zich door gebed toe te leggen op de relatie met God en de relatie met de naaste, voor wiens welzijn we verantwoordelijk zijn. Vasten gaat over het brood dat we delen met de armen en vreemdelingen en over de inzet voor rechtvaardige verhoudingen in de samenleving. Vasten zet ons aan het denken over een andere manier van leven. (Jesaja 58:1-11, Joel 2:12-17).



Ongetwijfeld gaan in de komende weken mensen vasten. Ze zullen afzien van voedsel en drank; ze laten het glaasje en de sigaret, de televisie en de tablet voor wat het is en ervaren ze wat er echt toe doet: hoe we vast zitten en hoe we vrij worden.

De veertigdagentijd is een tijd om het even anders te gaan doen en te ontdekken hoe je je verhoudt met de Ander en de ander.

Ik hoop en wens ons toe dat we in de komende weken, een andere stijl van leven durven uit te proberen en zo groeien in het vertrouwen dat het leven de mislukking te boven komt.



Gerrit Jan Westerveld, *pastoraal werker*

The Piano Player

Nol van Beek is een ervaren pianist met een zeer brede muzikale belangstelling. Waar mensen in een informele sfeer bijeen zijn zorgt hij voor onderhoudende en muzikaal verantwoorde achtergrondmuziek



Telefoon: 06-29065822
Mail : info@pianoplayerutrecht.nl

www.pianoplayerutrecht.nl



Scan deze QR code

SCHILDERSBEDRIJF JOH VAN DOORN DE BILT B.V.



TEL. 030-2200109 WWW.JOHVANDOORN.NL



st barbara

R.K. BEGRAAFPLAATS

**Begraafplaats
St. Barbara**

Prinsesselaan 2
3583 GZ Utrecht
t 030 251 56 15

www.begraafplaats-sintbarbara.nl

SINT LUDGERUS 742-2017

In 2017 is het 1275 jaar geleden dat Ludgerus in Zuilen werd geboren.

- Arnold Rog -

Toen Thiadgrim, Ludgers vader, eens van een reis terugkwam en Liafburg, Ludgers moeder, in verwachting was van Ludger, snelde ze hem in grote vreugde tegemoet. Daarbij struikelde ze en viel in een paal die haar lichaam doorboorde. Dodelijk gewond werd ze weggedragen en niemand geloofde dat noch zij noch het kind in haar schoot, in leven zouden blijven. Ze kwam echter bij en genas voorspoedig. Ook aan het jongetje dat later, in 742, werd geboren, was geen spoor van een verwonding te ontdekken. Het kind kreeg bij de doop de naam Liudger (Speer van het volk). In 805 werd Liudger door keizer Karel de Grote tot eerste bisschop van Münster benoemd. Liudger is de eerste missionaris en heilige van Nederlandse bodem.

Ludger werd als Fries geboren, vandaar zijn Friese naam: Liudger. In het Nederlands is het Ludger en in het Latijn Ludgerus. Zuilen, dat in 742 die naam nog niet had, lag ten noorden van de Rijn aan de Vecht net buiten Utrecht en heette destijds Suabsna of Suecsnon. In de levensbeschrijving (vita) van Liudger wordt zijn geboorteplaats niet genoemd. Toch is deze bekend. Ludgers familie had van Utrecht tot Muiden veel



bezittingen aan de Vecht. Ludger had die overgedragen aan de abdij van Werden, die hij in 799 had gesticht.

De abdij hield van haar bezittingen goederenlijsten bij. Op een van de goederenlijsten uit de 9e/10e eeuw had een monnik in de kantlijn bij "Suabsna iuxta Traiectum" (Suabsna naast Utrecht) geschreven: dit is hetzelfde oord als "Suecsnon, ubi S. Liudgerus natus est" (Suecsnon, de plaats waar S. Ludgerus is geboren). In ca. 1050 bouwt bisschop Bernold van Utrecht een kapel in Ludgers geboorteplaats Suecsnon (Suecen), dan Zwezen gespeld. In 1200 wordt de kapel in Zwezen weer genoemd als behorende

onder de stadsparochie van Sint Jacob in Utrecht... In de akten wordt Zwezen voor het laatst genoemd in 1240.

In 1247 is er voor het eerst sprake van een "Huys te Zuylen". Dit huis werd door de heren van Zuylen bij de kapel gebouwd. Omdat "Zwezen" na 1240 niet meer wordt genoemd weet men in latere tijden niet meer waar het precies heeft gelegen. De plek van de kapel lag inmiddels bij "het Huys te Zuylen" en niet meer in Zwezen. Wel is in een akte van 9 februari 1277 de naam Suecinghe bekend. In de loop van de tijd wordt de naam steeds anders gespeld. De laatste spelling op de kaart van 1924 is Zweesereng. Op die plek werd in 1924 de St. Ludgeruskerk ingewijd, de eerste parochiekerk in de geboorteplaats van Ludger.



Vastenactie 2017 in de Utrechtse R.K. parochies

- Gerrit Jan Westerveld -

In de advent hebben de samenwerkende Utrechtse parochies samen actie gevoerd voor het vluchteling-studentenwerk van bisschop Mirkis in Kirkuk (Noord-Irak). Daarbij bleek een groeiende betrokkenheid van mensen in Utrecht bij het werk van bisschop Mirkis. Dat is voor het pastoresteam van de parochie reden geweest om te zoeken naar mogelijkheden voor verdieping en verlenging van het project. In samenspraak met het beraad voor diakonie is daarom besloten om de vastenactie van 2017, zoals in de advent van 2016, te bestemmen voor het studenten-vluchtelingproject van de bisschop van Kirkuk.

Kirkuk ligt op 50 kilometer afstand van Mosul, dat door het Irakese leger op IS wordt veroverd. Kirkuk ligt in het veilige gebied van Noord-Irak waar miljoenen mensen in primitieve omstandigheden wachten op betere tijden. De stad van anderhalf miljoen inwoners herbergt op dit moment ook 600.000 vluchtelingen. Mirkis zorgt daar met zijn kerk, van 7000 zielen, voor een kamp met 4000 verdreven mensen. Daarnaast heeft de bisschop, met een team



van vrijwilligers, de zorg voor honderden jonge mensen op zich genomen. Hij biedt hen de kans om aan de Arabischtalige universiteit van de stad te studeren. Hij geeft jongeren uit de kampen de kans om te gaan wonen in huizen in het beveiligde deel van de stad. Daar verblijven ze in groepen van 25 tot 30 mannen of met evenzoveel vrouwen. In de veilige omgeving wordt gezorgd voor water, internet en voedsel om een goed studieklimaat te garanderen. De stad Kirkuk betaalt het collegegeld. Bij toelating wordt niet gekeken naar religieuze achtergrond. Moslims, jezidi's en christenen wonen samen onder één dak.

De bisschop hoopt dat door deze mogelijkheid de jonge mensen besluiten in Irak te blijven. Hij mikt op de vorming van een nieuw kader voor de wederopbouw van het land dat door miljoenen mensen de rug is toegekeerd. Door hun ervaring van vreedzaam

samenleven worden zij hopelijk voortrekkers in Irak.

Per jaar kost het leven van een student ongeveer 2500 Euro. Een eenvoudig rekensommetje leert dat de bisschop miljoenen nodig heeft. Wij hoopten bij de adventsactie dat de Utrechtse roomkatholieke gemeenschap 10 studenten een jaar lang zou gaan onderhouden. Daarvoor hoopten we 25.000 Euro in te zamelen. Op dit moment is helaas nog niet bekend in hoeverre dat is gelukt. We weten wel dat de bisschop in Kirkuk na de zomer van 2016 zeker honderd nieuwe studenten heeft opgenomen. Om deze mensen de kans te geven hun studie te voltooien is opnieuw veel geld nodig. Mag de bisschop op ons rekenen?

Elke bijdrage is welkom in collecte en als giften op rekening van de St. Ludgerusparochie IBAN NL66 RABO 0176 9931 18 o.v.v. vastenactie studenten Kirkuk 2017. De voorbereidingsgroep zal de gemeenschappen van de parochies binnenkort voorzien van nieuwe informatie. Materiaal is te vinden op www.raadvankerken.nl, zoek onder Kirkuk en op www.youtube.com/watch?v=WGx9WzqFm50

Presentatie rapport Stadssynode030

“Open onze harten voor onze stad en de wereld”

- Fatima Naumann -

“Het geloof in Christus staat centraal, niet de organisatie of het instituut. En we zullen veel meer moeten doen aan geloofsoverdracht aan jongeren.” Voor Stadssynode-voorzitter Ton Meijers zijn dit de belangrijkste punten die uit de Stadssynode naar voren komen. Meijers overhandigde het eindrapport van de Stadssynode op 20 december aan pastoor Ton Huitink. En de voorzitter komt met nog een advies: er zou elke vijf jaareen stadssynode moeten plaatsvinden.

Pastoor Huitink nam een jaar geleden het initiatief tot deze unieke synode. De afgelopen maanden hebben katholieken en niet-katholieken zich gebogen over de rol van de Rooms-Katholieke kerk in Utrecht. Een van de peilers van het onderzoek is de enquête die is gehouden via de website Stadssynode030 en via papieren vragenformulieren. Ruim 300 belangstellenden hebben deze vragenlijst ingevuld. Ook zijn er de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met onder andere betrokkenen uit het katholieke

onderwijs, vertegenwoordigers van religieuze ordes in onze stad en geestelijk verzorgers.

Huitink benadrukte tijdens de ontvangst van het rapport de veranderende rol van onze geloofsgemeenschap. “We moeten als katholieken veel meer naar buiten treden. Ons niet laten gijzelen door binnenkerkelijke praat. We moeten aanwezig zijn



waar de mensen zijn, op straten en pleinen. Ons niet opsluiten in de kerken. We moeten de deuren, maar vooral onze harten openen. Onze energie, kennis en kunde inzetten voor wat werkelijk gedaan moet worden. Utrecht heeft in 2028 400.000 inwoners. Dat betekent: werk aan de winkel. Hoe laten we hen weten dat we er zijn en wat wij te bieden hebben? Maar ook: zijn wij er op de plekken waar mensen ons nodig hebben? De navolging van

Christus moet concreet gestalte krijgen in wat wij als katholieken te bieden hebben. ”

Volgens theoloog Erik Borgman moet een aantal zaken in het rapport verder uitgewerkt worden. Hij lichtte dat toe tijdens de presentatie. Op pagina 10 en 11 kunt u een samenvatting van zijn eerste reactie vinden.

Voor pastoor Huitink is het duidelijk: het is goed dat het rapport erligt. En nu moet het handen en voeten krijgen. Hoe krijgen de conclusies en aanbevelingen vorm? Huitink: “Het pastoraal team gaat aan slag met dit slotdocument om een nieuw pastoraal beleid uit te stippelen. Ook nemen we de resultaten de stuurgroep

rond de samenvoeging van de drie parochies mee. En ik pleit er voor om ook mensen van buitenaf om advies en inspiratie te vragen. De geloofsgemeenschap is geen bezit van een pastoor, bisschop of paus. De Utrechtse katholieke geloofsgemeenschap is divers van samenstelling en biedt ruimte aan velen. De gemeenschap zal haar eigen kracht, kennis en kunde moeten aanwenden om de katholieke presentie in onze stad voor de toekomst te borgen.”



Het slotdocument

Utrechtste Stadssynode

Inleiding

Bij zijn aantreden als pastoor van de Ludgerus-, Martinus- en de Salvatorparochie in de stad Utrecht, kondigde Ton Huitink aan een Stadssynode bijeen te roepen om te beraadslagen over de presentie van de katholieke geloofsgemeenschap in de stad Utrecht voor de komende jaren. De realiteit van afnemende betrokkenheid en, als gevolg daarvan, het sluiten van kerkgebouwen en zijn pastorale verantwoordelijkheid voor een groot deel van de stad Utrecht (m.u.v. de Gerardus Majella parochie en Leidsche Rijn) brachten de pastoor tot dit initiatief.

De Stadssynode bestaat uit een groep van vijftien mensen die een advies uitbrengt aan de pastoor/ pastorale team. De pastoor zet dit om in pastoraal beleid in de stad Utrecht.

In het voorjaar van 2016 besloot de synode via het internet een open consultatie te houden.

Met Pinksteren werd de website stadssynode030.nl gelanceerd. Het belangrijkste onderdeel was een vragenformulier dat mensen konden invullen. Voorts is een brede groep personen in de stad Utrecht geconsulteerd zoals religieuzen, buurtpastores, ziekenhuispastores, gevangenispastores en katholieke scholen.

Het slotdocument van de

Utrechtse Stadssynode omvat een aantal adviezen aan de pastoor en het pastorale team met het oog op de katholieke presentatie in de stad Utrecht in de nabije toekomst.

Navolging van Christus centraal

De enquête maakte duidelijk dat de navolging van Christus dé belangrijkste opdracht is vóór alle andere opdrachten zoals het vieren en deelname aan het maatschappelijk leven en maatschappelijk debat. Dit houdt in dat Christus voor de gelovigen het voorbeeld is voor het eigen handelen. In hun handelen stellen zij Christus present.

In dit slotdocument van de Stadssynode wordt adviserend geconcretiseerd op welke wijze dit door katholieken van de stad Utrecht gestalte zou kunnen krijgen. Bij de presentatie is de drieslag leren, vieren en dienen gehanteerd.

Navolging door verdieping: over geloofsverdieping en -vorming

De lerende Kerk

Christenen zijn altijd leerlingen van Christus. Er blijkt behoefte aan geloofsverdieping en geloofsvorming te bestaan en het doorgeven van het geloof aan volgende generaties.

De Stadssynode adviseert hier

veel aandacht aan te besteden m.n. catechese en vooral ook christelijke spiritualiteit. Samenwerking met anderen is geboden gezien beperkte beschikbaarheid van vrijgesteld theologisch geschoolden.

Concrete suggesties:

- Centrale voorbereiding op de sacramenten;
- Wijs op aanbod religieuze ordes/ congregaties zowel in de stad Utrecht als daarbuiten en op aanbod andere christelijke kerken; werk samen;
- Ruimte voor catechetisch medewerker (specifieke aandacht geloofsoverdracht volgende generatie(s));
- Samenwerking met anderen die rol spelen in uitdragen evangelie. Versterk samenwerking met (katholiek) onderwijs op alle niveaus en stimuleer nieuwe initiatieven (zoals Stadsklooster Antoniuskerk);
- Aandacht aan gezinnen: duurzaam contact Kath. Scholen Stichting Utrecht.

Navolging door te dienen: over pastoraat en diaconie

De dienende Kerk

Voor zorg aan anderen wordt grote waarde gehecht en belang diaconie wordt onderstreept. Ook hier is samenwerking met anderen geboden.

Concrete suggesties:



de 2015 - 2016

- Gebruik vermogen/verkoop-opbrengsten kerken voor diaconale steunpunten in krachtwijken (betrek Buurtpastoraat hierin);
- Stel een diaconaal werker aan en diaconaal aanbod Utrecht inzichtelijk maken (katholiek en anderen).

Navolging door te vieren: over liturgie en kerkgebouwen De vierende Kerk

Ook wordt groot belang gehecht aan een goed verzorgde liturgie op zoveel mogelijk plaatsen in de stad. De synode ziet hierin geen tegenstelling en pleit voor diversiteit in het aanbod.

Concrete suggesties:

- In tenminste één (goed bereikbaar) kerkgebouw in de stad Utrecht een goedverzorgde, herkenbare liturgie aanbieden. Liturgie in al haar luister gevierd;
- Indien mogelijk daarnaast Eucharistie- of andere vieringen op (bijv.) twee plekken;
- Aanbod van religieuze, christelijke kerken (bijv. getijdengebied) zichtbaar maken;
- Kerkgebouw kan wellicht beschikbaar gesteld worden aan allochtone kerkgemeenschappen;
- Geloofsgemeenschappen van afgestoten kerken zoeken zelf (ondersteund door pastores) wegen naar ontmoeting en vieren met elkaar.

Organisatie en financiën

M.b.t. te ondernemen activiteiten is aanbeveling dat duidelijk dient te zijn voor wie ze bestemd zijn, wat aangeboden wordt en hoe dit gebeurt. Het betrekken van gelovigen bij activiteiten dient in vertrouwen te gebeuren. Hen moet ruimte worden gegeven zich actief in te zetten. Ondanks zorgelijke exploitatiecijfers beschikken de parochies over een aanzienlijk vermogen welke geïnvesteerd kunnen worden in innoverende, betekenisvolle activiteiten.

Communicatie

De katholieke gemeenschap is weinig zichtbaar; stadsbreed beter bekend maken (o.a. internet).

Kader

Een kleiner wordende groep gelovigen verricht alle werkzaamheden. Pleidooi voor lichtere organisatie. Nu veel tijd besteed aan vergaderen en organiseren.. Structuur geënt op voorbije situatie. De synode stemt in met besluit bestuurlijke samenwerking stadsparochies.

Concrete suggesties:

- Financiën: fondsvorming voor financiering meerjarige investeringen Optie: dekkende exploitatie / opbrengst vermogen

voor nieuwe vitaliteit aanwenden.

- Communicatie: investeer in goede communicatiekanalen, klassiek en nieuwe media, verbeter digitale bereikbaarheid (database belangrijk)
- Kader: bestuurlijke ballast vermijden: bijv. mensen voor een viering vragen om te collecteren i.p.v. collectantencolleges; samenzang stimuleren i.p.v. (krampachtig) in stand houden van koren. Hanteer het subsidiariteitsbeginsel door de inzet van geloofsgemeenschappen te waarderen. Zorg voor een goede samenhang tussen wat stedelijk gebeurt en wat in de geloofsgemeenschappen op wijkniveau plaatsvindt.

Tenslotte hoopt de synode dat de katholieken in de stad Utrecht de vreugde van het geloof blijven uitstralen in vertrouwen in Christus en in de bijstand van de Heilige Geest.

Dit artikel is een ingekorte versie van het slotdocument. Het complete slotdocument kunt u vinden op de website van de Stadssynode www.stadssynode030.nl of aanvragen via het centraal secretariaat (ma t/m do 9-12) 030 – 244 13 19 dan sturen wij het aan u op.



Het slotdocument van de Stadssynode Erik Borgman geeft een

-Erik Borgman-

Belang van het rapport

Het belang van het slotdocument is allereerst dat het er is en tot stand is gekomen. Bij mijn weten is het de eerste keer dat er in Utrecht stadsbreed over de toekomstige katholieke presentie is nagedacht.

Belangrijk is vervolgens dat het slotdocument de navolging van Christus zo nadrukkelijk in het centrum zet. De kerk is van betekenis als plaats van navolging. Ten derde – en dat sluit hierbij aan – is het van belang dat de organisatie nadrukkelijk wordt gepresenteerd als volgend en secundair. Niet gegroeide organisatorische vormen worden tot uitgangspunt genomen, en ook geen nieuwe vormen die voor groei zouden kunnen zorgen.

Belangrijk is ten slotte dat het slotdocument nadrukkelijk inzet op samenwerking en deze breed opvat. Niet alleen met andere kerken wordt samenwerking bepleit, maar ook wordt nadrukkelijk aangeraden verbindingen te leggen en te zoeken met het pastoraat en de pastores – geestelijk verzorgers – in de uiteenlopende instellingen in de stad, met het katholiek onderwijs, maar ook met organisaties op

het gebied van de diaconie en met het Oude Wijkenpastoraat. Deze verbindingen moeten inderdaad hoognodig hersteld.

Navolging

Omdat het slotdocument zo nadrukkelijk inzet op de navolging van Christus, valt echter ook op dat er vanuit een heel algemeen beeld van navolging direct wordt overgegaan naar de concrete organisatie van de kerk. Hierbij lijkt het slotdocument een grondfout – om niet te zeggen: een erfzonde – van de rooms-katholieke kerkvernieuwing van de periode na het Tweede Vaticaans Concilie te herhalen. De vraag wordt gesteld welke kerk bij de huidige situatie past. Dat de kerk inzet op verandering van deze situatie en een missionaire taak heeft, speelt geen merkbare rol.

Wat ontbreekt is een omschrijving van wat navolging van Christus vandaag de dag zou kunnen en moeten zijn. Wordt van ons gevraagd arm te zijn zoals Jezus arm was? Moeten wij profetisch optreden tegen bepaalde visies op het bestaan? Moeten wij ons allereerst richten op genezing en vergeving? Of op contemplatie en het nemen van afstand van

de waan van de dag? Al deze dingen hebben hun plaats in het leven van de kerk, maar waar vraagt de Geest ons het accent te leggen? Als gezegd wordt dat de jeugd prioriteit zou moeten hebben, wat hebben jongeren dan nodig en wat heeft dit te maken met het evangelie?

Vreugde van het evangelie

Met vooral de recente aansporingen van paus Franciscus in het achterhoofd, begon ik tijdens het lezen van het slotdocument steeds meer de vreugde van het evangelie (Evangelii Gaudium) te missen. De uitstraling van het document is vooral verstandig. Er wordt gepleit voor meer samenwerking en oecumene. Er



en eerste reactie

wordt voor gepleit in te zetten op jongeren. Er wordt met het oog op de schaarse middelen en de beperkte energie gepleit voor organisatorische versobering. Je kunt er allemaal weinig tegen hebben, al denk ik dat de Stadssynode bij dat laatste iets teveel inzet op efficiency. Samen een koor vormen is iets anders dan snel een groepje zangers bij elkaar halen wanneer de liturgie of het kerkelijk jaar erom vraagt. Dat laatste is misschien efficiënter, maar er gaat veel draagvlak en engagement verloren.

Maar waar brandt het vuur van het kerkelijk leven? Hoe onderscheidt je de geesten, waar waait de Geest en hoe krijg je haar wind in de zeilen? Hiervoor

zijn levende lokale geloofsgemeenschappen nodig die geloven dat het hun taak is te antwoorden op Gods roeping en daar vormen voor vinden die ze enthousiast maken.

Lokaal draagvlak

Hierbij valt in dit verband op dat er in het slotdocument wordt uitgegaan van wat ik zie als een nogal eenzijdige visie op subsidiariteit. Gesuggereerd wordt dat er maar twee mogelijkheden zijn: sturing van bovenaf of sturing van onderop – waarbij dit laatste dan subsidiair zou zijn. Maar subsidiariteit betekent niet dat je zelf maar zou moeten zien wat nodig is en dat zelf ook maar moet bedenken en uitvoeren. Subsidiariteit wil zeggen dat wat lokaal gedaan wordt, gebeurt met de intentie bij te dragen aan en deel uit te maken van een groter geheel. Dit betekent in mijn ogen concreet dat het beleid niet slechts moet toestaan dat lokale gemeenschappen iets doen als zij dat willen. Het is voor de vitaliteit van het geheel van katholiek Utrecht essentieel dat er lokaal gemeenschap wordt opgebouwd. Dat betekent dat dit gestimuleerd moet worden waar het niet gebeurt en de Geest moet worden aangebla-

zen waar het vuur dreigt schuil te gaan onder de as. Dit impliceert weer – zie het vorige punt – dat er een visie moet zijn op wat navolging is en wat de daaruit voortvloeiende missie van de kerk behelst. Lokale gemeenschappen moeten dan worden gestimuleerd zichzelf tot dragers te maken van deze visie en missie te maken op een manier die bij hen en hun situatie past.

Toekomst

Hiermee is gezegd dat het werk van de Stadssynode in mijn ogen niet af is. Ik stel niet voor de Stadssynode in stand te houden, maar wel om een klankbordgroep te installeren die de voortgang van de opbouw van de stadsbrede parochie volgt. Laten we zeggen dat deze klankbordgroep halfjaarlijks samenkomt met (vertegenwoordigers van) het pastorale team en het bestuur, en dan de gang en stand van zaken bespreekt, alsmede de mogelijke knelpunten, blinde vlekken, feitelijke of mogelijke problemen. Dit beschermt degenen die het werk praktisch uitvoeren tegen de altijd dreigende tunnelvisie en maakt het mogelijk dat er nieuw, productieve gezichtspunten naar voren komen.





René Grotenhuis: 'Laten we het weer eens o

**Nee, last van een jetlag heeft hij niet. Organisatie-adviseur en theoloog René Grotenhuis (66) is amp
Filipijnen, of hij maakt tijd voor een interview. Een gesprek over de Stadssynode, geloven en natuur**

-Adeline Riesselmann-

Op Mindanao gaf hij op uitnodiging van de mensen daar advies en workshops. Jarenlang was er een bloedig conflict tussen inheemse, overwegend Islamitische milities en de Filipijnse overheid. De strijd is voorbij maar nu moet er een samenleving worden opgebouwd waar allen in waardigheid kunnen leven en dat kost tijd en vertrouwen en vraagt om een goed bestuur.



Een jaar geleden vroeg pastoor Ton Huitink Grotenhuis om mee te denken over de Stadssynode. Grotenhuis begeleidde het

proces van praten, onderzoeken en analyseren hoe actieve katholieken (en andere gelovigen) de rol van de katholieke kerkgemeenschap in Utrecht zien. Dat sluit mooi aan bij een boek dat hij in 2015 schreef over de veranderende rol van de kerk in de West-Europese maatschappij: 'Van macht ontdaan'. Was het vroeger zo dat de kerk van alles voor haar gelovigen regelde en daardoor grote invloed had, dat ligt nu totaal anders. De overheid heeft veel van dit soort functies overgenomen. De katholieke kerk bestaat steeds meer uit een vergrijzende groep mensen, er zijn meer kerken die leegstaan en gesloten moeten worden. Dat stelt de kerk voor nieuwe uitdagingen.

Een blik op Grotenhuis' C.V. laat een breed palet zien van activiteiten. Grotenhuis studeerde theologie en ging als jonge pastoraalwerkende aan de slag in de Utrechtse wijk Ondiep. In 1983 maakte hij de overstap naar ontwikkelingsorganisatie Novib, was betrokken bij Pharos (verantwoordelijk

voor de gezondheidszorg aan vluchtelingen), leidde een thuiszorgorganisatie, en stond tot 2013 aan het roer van Cordaid, de katholieke ontwikkelingsorganisatie. In die periode was hij ook voorzitter van de Samenwerkende Hulporganisaties 'Giro 555', voor hulp na grote rampen. Daarnaast geeft hij af en toe colleges op de universiteit van Utrecht, roert hij zich regelmatig via blogs en artikelen voor diverse media en schrijft hij boeken over ontwikkelingssamenwerking en geloof. Hij reist nog steeds de wereld af om op verzoek trainingen en workshops te geven.

Sprakeloos

Bij de inventarisatie voor de Stadssynode viel het op hoe moeizaam katholieken, juist in het rijke en welvarende Nederland, praten over hun geloof en de betekenis ervan voor hen persoonlijk. 'Terwijl we het er allemaal over eens zijn dat de navolging van Jezus het belangrijkste is.' Grotenhuis verwijst naar bisschop De Korte die het in dit kader had over de



ver God hebben.'

terug van het eiland Mindanao in de
nieuw jaar.

'sprakeloosheid' van katholieken. 'Er is te weinig elan, we laten ons als gelovigen amper zien.' Grotenhuis: 'Geloven doet er toe, geloven is ook voor de wereld van belang. We hebben ook een plicht naar de wereld toe. We zouden veel zelfbewuster moeten zijn.'

Hoe ziet dat belang voor de wereld eruit? Grotenhuis verwijst naar een verzoek vanuit het gevangenispastoraat aan de stadsparochie. 'Hun vraag is hoe wij mensen na hun detentie in onze gemeenschap kunnen opnemen.'

Wat betekent het geloof voor hem persoonlijk? 'God draagt me. In Jezus Christus zijn we verlost. En dat geeft mij een enorme rust. Dat ik al verlost ben.' Maar hoe valt dat te rijmen met een wereld waar zoveel mis is, waar zoveel fout gaat? 'Het kwaad is een realiteit in ons menselijk bestaan. Ook al geloven we dat Jezus Christus op het kruis de zonde en de dood heeft overwonnen, we weten dat daarmee het kwaad niet weg is'. Dat hoeft nog, volgens Grotenhuis, niet angstig

te maken 'Gods barmhartigheid is groter.' In dit alles speelt de mens een belangrijke rol: 'We zijn wie we zijn met al onze beperkingen, maar we hebben een verantwoordelijkheid voor ons zelf en alles om ons heen.'

Er toe doen

In zijn geloven is Grotenhuis ook kritisch: 'Gelovigen zijn geen betere mensen. Maar ik kies ervoor om gelovig te zijn.' Kiezen? Is geloven juist niet een kwestie van gevoel? Grotenhuis: 'Voor mij is geloven een diep menselijke mogelijkheid en dus een keuze om die mogelijkheid aan te grijpen om mijzelf te worden'.

Wat ziet Grotenhuis als de rode draad in zijn carrière? 'Ik ben altijd gefascineerd door wat mensen zelf kunnen.' Hij moet denken aan de tijd dat hij Novib verliet om aan de slag te gaan bij een organisatie voor thuiszorg in Breukelen en Maarssen. 'Daar heb ik de vrouwen leren kennen die bij ouderen het huis schoonmaken. In alle eenvoud doet hun werk er echt toe. Nog meer realiseerde ik me dat niets wat mensen doen zonder

betekenis is.'

Ook die opvatting heeft een religieuze basis. Grotenhuis verwijst naar paus Franciscus. 'Hij ziet mensen staan. Dat toont hij door zijn bezoeken aan gevangenen en vluchtelingen, maar ook door het laten bouwen van douches voor daklozen bij het Vaticaan, dat we in de ogen van God allemaal even belangrijk zijn.' Een radicale boodschap in een tijd waarin een groeiende groep mensen aan de kant staat omdat ze bijvoorbeeld te oud, te afwijkend, geen opleiding of geen werk hebben.

Niet mee kunnen doen is heel pijnlijk in een maatschappij waar veel om geld, status en 'likes' lijkt draaien.

Grotenhuis, bevlogen: 'Bij het geloof gaat het er juist om dat niemand gemist kan worden. We doen ertoe, stuk voor stuk!'

Tot slot

Heeft hij nog een mooie wens of een goed voornemen voor het nieuwe jaar?

'Het nieuwe elan dat we met de Stadssynode hebben opgeroepen, samen realiseren in de nieuwe stadsparochie!'

'Fatima is hoogst actueel'

Bijna honderd jaar na de verschijningen in Fatima, Portugal (1917) moeten we vaststellen dat die "verschijning" van de pastor van de Utrechtse Ludgerusparochie. "Met alle spanningen van nu vind ik die boodschappen

-Jan Peeters-

Dat Maria iets zou zeggen over een land, dat vond Koos Smits in het verleden een beetje "vreemd", vertelt hij in de pastorie in de Utrechtse wijk Overvecht. Maar inmiddels denkt hij daar wat genuanceerder over. Smits ontleende de akte van toewijding van Kinderen bidden voor Kinderen, vorige maand, aan de door Maria in Fatima gevraagde toewijding van Rusland aan haar Onbevleete Hart. Toen hij daarmee bezig was, verdiepte hij zich opnieuw in de gebeurtenissen in Fatima, waar Maria in 1917 een aantal keren aan drie herderskinderen verscheen. Daar riep zij op tot gebed – vooral de rozenkrans – en boete voor de bekering van de zondaars. En zij gaf opdracht Rusland aan haar Onbevleete Hart toe te wijden.

"Als we nu kijken naar de spanningen in de wereld rond Rusland dan is het weer van de grootste actualiteit. Net als de profeten voorspelde ze historische gebeurtenissen, zoals het einde van de Eerste Wereldoorlog en dat er mogelijk een nog vreselijker oorlog zou

volgen. De zonde, de afval van de Kerk, de beledigingen aan God gedaan, het is allemaal actueel."

'Heel bijbels'

"Maar het is ook heel bijbels. De hele openbaring ligt in de Bijbel vervat, dus ook de heilsgeschiedenis en die gaat door. Er worden in Fatima geen nieuwe openbaringen gedaan, maar consequenties getrokken van de bijbelboodschap. Die zijn in heel simpele bewoordingen. Héél bijbels en héél katholiek.

Maria roept op tot bidden en vasten en dat is precies wat Jezus zegt tegen zijn leerlingen als ze kwade geesten tegenkomen: die kun je alleen uitdrijven met bidden en vasten. Dat is een strijd.

En waar begint Jezus zijn missie mee: net als Maria in Fatima met een oproep tot bekering. Niet aan de heidenen, maar aan de Joden, net als Maria de katholieken oproept zich te bekeren."

"Heel bijzonder is ook de verschijning van de engel, voorafgaand aan die van Maria, en die tezamen één geheel vormen. De engel toont ze een

hostie die bloed druppelt, het offer van Christus, het meest centrale van de Bijbel en van het katholieke geloof. Dat kun je niet zomaar naast je neerleggen."

'Brug naar moslims'

Pastor Smits is al jaren actief betrokken bij de oecumene, het streven naar het herstel van eenheid onder de christenen. "Honderd jaar Fatima valt samen met vijfhonderd jaar Reformatie. Heeft dat iets met elkaar te maken? Wat was nou de oorspronkelijke vraag van Maarten Luther? Waar is de Kerk voor? Wij zoeken naar de barmhartigheid van God. Dat sluit naadloos aan op ons 'katholieke' Jaar



Replica Mariabeeld
Zuilen (foto: AC)

an de hoogste actualiteit zijn". Dat zegt Koos Smits (72),
niet meer zo 'vreemd'."



Fatima in Ludgeruskapel,
artsbisdom Utrecht).

van Barmhartigheid. Fatima gaat naar de kern van de zonde en roept op tot bekering. Honderd jaar Fatima zou een bijzondere aanleiding kunnen zijn Maria een bijzondere plaats te geven in vijfhonderd jaar Reformatie als de vrouw van barmhartigheid, de vrouw van genade. Lees het Magnificat. Dat gaat over de barmhartigheid tegenover Maria, tegenover de kleinen en tegenover het volk Israël."

"Interessant is waarom Maria uitgerekend een plek heeft uitgekozen die de naam draagt van de vierde dochter van Mohammed? Wij katholieken hadden die plek niet gekozen. Ik wil inbrengen dat, gezien de gebeurtenissen in het Midden-Oosten, Maria ook richting moslims gepromoot zou

moeten worden. Omdat zij een brug kan zijn naar de moslims toe. In Libanon, in Efese in Turkije, komen ook moslims tot Maria bidden, voor hen de moeder van de profeet Jezus."

'Niet zomaar een verhaaltje'

"Het is niet zomaar een verhaaltje voor drie herderskinderen. Het is een oproep voor ons katholieken. Het gaat over zondeverlossing en een hoogstaande moraal die we kwijt zijn. In La Salette gaat Maria concreter in op de zonden waardoor God beledigd wordt, in Fatima in algemener bewoordingen. Laten we daar dan eens over nadenken. We moeten ons echt bezinnen over ons bestaan hier."

'Zielen in het vagevuur'

"Maria vraagt ons te bidden voor de zielen in het vagevuur. De kinderen vragen of mensen die zij hebben gekend in de hemel zijn. Maria gaat daar op in. Daar denken veel katholieken helemaal niet meer aan. Maar we moeten wel iets doen voor de barmhartigheid, tenminste onze zonden erkennen en uitboeten. Dat idee is praktisch weg, ook dat je voor het zielenheil van anderen

kunt en moet bidden.

Als wij voor God willen staan moeten we helemaal zuiver zijn. God kan de schuld van een misdadiger alleen wegnemen als deze beseft wat hij gedaan heeft. Anders wordt er niks weggenomen. Iedereen zal de 'helsheid' van zijn zonde inzien. We zeggen van spijt de haren uit je hoofd trekken. Maar haren uit je ziel trekken is nog veel pijnlijker. Wij allen zullen de duisternis van onze zonden zien. Dat is het oordeel. We krijgen niet een soort uitslag met plussen en minnen. Nee, we zien onze toestand. Dat is de waarheid en ook de gerechtigheid. En dat zal heel pijnlijk zijn.

Wiekwaad gedaan heeft, zal door die duisternis heen moeten. Dit is een van de geloofswaarheden die in Fatima opnieuw voor het voetlicht zijn gebracht en waar we niet omheen kunnen. Daar mag je best van schrikken, maar is vooral een genademoment van Gods barmhartigheid. En het is het grote belang van katholieke media om de boodschap van barmhartigheid te blijven verkondigen."

Bron: Katholiek Nieuwsblad 25 nov. 2016

Rooster vieringen

Ludgerusparochie t/m zondag 9 april 2017 1)

	Antoniuskerk zo. 10 uur	Dominicuskerk zo. 10 uur	Jacobuskerk zo. 11 uur	Josephkerk wo. 9.30 uur vr. 16 uur	Nic. Mon. kerk zo. 10 uur	Rafaëlkerk za. 19 uur zo. 11 uur
Zo. 19 feb.	Woord & gebed	Woord & gebed	Woord & gebed		Woord & gebed	p. Smits
Wo. 22 feb.				Woord & gebed		
Za. 25 feb.						Woord & gebed
Zo. 26 feb.	Woord & gebed	Woord & gebed	Woord & gebed	Carnavalsmis 10u	Woord & gebed	p. Oostendorp
Wo. 1 mrt. Aswoensdag	In Dominicus	19.00 uur viering	19.00 uur viering	Woord & gebed		19 u p. Rentinck
Za. 4 mrt.						p. Oostendorp
Zo. 5 mrt.	Familieviering	Woord & gebed	Taizéviering		Woord & gebed	Pastoor Huitink
Wo. 8 mrt.				Woord & gebed		
Vr. 10 mrt.				Kleine viering		
Za. 11 mrt.						Taizéviering
Zo. 12 mrt.	Woord & gebed	Woord & gebed	Woord & gebed		Woord & gebed	p. Smits
Wo. 15 mrt.				Woord & gebed		
Za. 18 mrt.						p. Rentinck
Zo. 19 mrt.	Woord & gebed	Woord & gebed	Woord & gebed		Woord & gebed	p. Oostendorp
Wo. 22 mrt.				Woord & gebed		
Za. 25 mrt.						p. Smits
Zo. 26 mrt.	Woord & gebed	Woord & gebed	Woord & gebed		Woord & gebed	
Wo. 29 mrt.				Woord & gebed		
Za. 1 apr.						p. Smits
Zo. 2 apr.		Woord & gebed	Taizéviering		Woord & gebed	Pastoor Huitink
Wo. 5 apr.				Woord & gebed		
Za. 8 apr.						Taizéviering
Zo. 9 apr. Palmpasen	Familieviering	Woord & gebed	Woord & gebed		Eucharistieviering	p. Smits

WEEKVIERINGEN:

Antonius: wo. 19.00 Vesper | vr. 18.00 Gregoriaanse vesper | **Dominicus:** di. 10.00 Wereldwake | **Rafaël:** do. 9.30 Eucharistie | za. 19.00 Eucharistie of Woord & Gebed en andere dagen: zie Ludgerus Actueel | **1e Vrijdagviering:** Dominicus 10.00 ; Joseph 10.30 ; Jacobus 10.30 | **Vieringen Spaanstalige gemeenschap:** Nicolaas-Monicakerk 11.30 2^e, 4^e en 5^e zondag

1) NB update 24-01-2017 ; tussentijdse wijzigingen voorbehouden; **Raadpleeg** op www.sintludgerus.nl de **Ludgerus Actueel** van lopende week of bel het centraal secretariaat (030-2441319) voor actuele informatie.

Advertentie

ANBI nr. 813846481



Sint Thomas
Stichting

**Katholiek onderwijs in India is
mogelijk door uw hulp.**

Wilt u ons helpen?

www.ststart.nl • Pastoor G. Paimpillil • Tel. 0650.813862

IBAN: NL22 ABNA 0477 6873 34, t.n.v.

St. Thomas Stichting Driehuizerkerkweg 113
1985 HB Driehuis

Afsluiting Jubileum 800 jaar Orde van de Predikers in Rome

- Leny Beemer- de Vos -

Van 17 tot en met 21 januari j.l. werd een internationaal congres gehouden over de zending van de Orde van de Predikers (O.P) ter afsluiting van het 800-jarig jubileum met meer dan 500 dominicanen, broeders, zusters en leken, waaronder de Provinciaal René Dinklo o.p., samen met een jonge broeder en Leny Beemer-de Vos, lid pastoraatsgroep Dominicuskerk, lekendominicaan en voorzitter Europese bestuur van lekendominicanen.

Een korte impressie:

Het congres werd gehouden in het Angelicum, hét theologische instituut in Rome.

In de Salla Magna van het Angelicum waren de grote plenaire bijeenkomsten met tolken voor de drie ordestalen. Voor de workshops waren taalgroepen samengesteld. Ik heb me gevoegd bij de Engelstaligen, waarin deelnemers zaten uit Europa, Noord-Amerika, Australië, Canada en Azië. Een mengeling van culturen met tegelijk het gevoel te behoren tot één grote familie.

We hoorden indrukwekkende getuigenissen van broeders, zusters en leken uit landen in oorlog of onder dictatoriale

regimes. Met name zuster Luma Khuder, een van de zusters uit Mosul maakte indruk met haar tekens van hoop ondanks de verschrikkingen, die ze daar moeten doormaken. Ze kreeg een staande ovatie. En zo waren er zoveel meer. We hoorden uitstekende inleidingen en lezingen over de dagthema's:



- *Het evangelie en de mensheid/ menselijkheid*

- *Prediking in ontmoeting/ confrontatie met de ander*

- *Gezonden om te dienen*

De boodschap, die uitging van alle lezingen en getuigenissen was, om bij de prediking te beginnen bij de ander, eerst te horen en te zien om daarover na te denken (studeren ook)

in het opzicht van de Schriften, intens te bidden en van daaruit te verkondigen, niet alleen met woorden, maar met heel je persoon, met wie je bent in relatie tot ieder ander. Wij als predikers moeten zelf transformeren en ons bekeren tot de ander zoals Jezus dat deed. Oordeel niet, heb geduld, vraag naar wat de ander zoekt en verlangt. En vooral: benoem wat je ziet en ervaart aan genade en goedheid in de wereld. Behalve de lezingen, getuigenissen, workshops en vele, vele interessante en hartelijke ontmoetingen, was er ook toneel, dans en muziek.

Zaterdag 21 januari was de dag van de officiële jubileum afsluiting. 's Morgens met conclusies en een zeer inspirerende speech van de Magister van de Orde Bruno Cadoré. Hij bemoedigde alle takken van de Orde, wereldwijd. Met name voor lekendominicanen bepleitte hij een grotere plaats in Kerk en Orde.

's Middags trokken we naar de St. Jan van Lateranen, waar paus Franciscus ter afsluiting voorging in een eucharistieviering. Het was een voorrecht om erbij te mogen zijn!

Meer terugblikken? www.op.org.

Verhalen uit de buurt

Speeltuin

Toen ik net in de wijk rondliep, had ik haar al eens in de speeltuin gezien. Ze komt altijd samen met haar dochter. Ze zondert zich meestal wat af en heeft weinig contact met de andere ouders. De eerste paar keer dat ik een gesprekje met haar heb, gaat het over dingen als het weer of over mij. Ze laat weinig van zichzelf zien. Daar praat ze liever niet over. Met haar dochter doe ik weleens een spelletje in de speeltuin of we maken samen een kleurplaat.

Dan komt er een middag waarop ze vraagt of ik haar wil helpen met het invullen van een enquête over de speeltuin. We vullen samen het formulier in, maar daaromheen bespreken we nog veel meer; wie ze is, haar ziekte, haar ex, gedoe met instanties, financiële sores. De weken daarna komt ze steeds een beetje meer los; de deur gaat steeds verder op een kier en ik mag meer en meer bij haar binnen kijken.

Twee weken voor Kerst word ik benaderd door een goed doel met de vraag of ik nog gezinnen weet die wel iets

extra's kunnen gebruiken. Ik denk meteen aan haar en haar dochter. Ik spreek haar in de speeltuin: Ik zou graag even bij je op bezoek komen. Ik heb iets voor je, maar dat geef ik liever niet in de speeltuin, dus ik wil graag even bij je thuis komen. Ze aarzelt maar stemt in. Ze vindt het hartstikke spannend om mij, als man, zomaar in haar huis toe te laten, hoor ik later via de speeltuin.

Het voelt als een feestje dat ik bij haar op bezoek mag komen. Haar dochter is blij dat ik op visite kom, laat me enthousiast haar speelgoed zien en heeft een cadeautje voor me geknutseld. Dan komt het moment dat ik haar de envelop geef. Als ze hem openmaakt, schieten de tranen in haar ogen. Is dat voor mij? Waarom is iedereen zo lief voor mij? Ze springt op en geeft me drie dikke zoenen op mijn wang. Ze kijkt even beduusd naar het geld. Wil jij anders ook de helft hebben?

Rutger van Breemen, Buurtpastor
Stichting Buurtpastoraat Utrecht
(Sinds 1 augustus 2016 is Rutger werkzaam als Buurtpastor in de 1e
Daalsedijkbuurt.)



Waarom wachten tot het laatste moment? Maak nu alvast kennis met Barbara.

Dat het moment van afscheid een keer komt, staat vast. Voor ieder persoon. Hoe dat moment eruit mag komen te zien, kan op allerlei manieren worden ingekleurd. Het lijkt vaak 'zo ver weg'. Toch kan het verlichting geven, om uw persoonlijke wensen nu alvast kenbaar te maken. Voor uzelf, maar ook voor uw naasten.

Barbara uitvaartverzorging werkt sinds 1955 aan het waarmaken van de persoonlijke wensen van allerlei mensen. Zodat ieder afscheid even uniek en bijzonder wordt, als de persoon zelf. Wilt u alvast van gedachten wisselen over uw persoonlijke afscheidswensen? Kom dan langs in Utrecht of Vleuten en maak kennis met de mensen en de mogelijkheden van Barbara uitvaartverzorging. Bel (030) 296 66 66, of kijk op www.barbarauitvaart.nl



Ziekenzalving Ludgerusparochie voorjaar 2017

De ziekenzalving heet in de volksmond het laatste oliesel of het sacrament van de stervenden. De termen herinneren aan een praktijk waarbij de bediening van het sacrament werd uitgesteld tot de stervensfase. Het sacrament van de ziekenzalving is echter meer dan de bezegeling van het onvermijdelijke moment van onze dood.

In het Nieuwe Testament, in de evangeliën, wordt van Jezus verteld dat Hij zieken om zich heen heeft. Hij legt ze de handen op en Hij zegent hen. In de brief van de apostel Jacobus wordt ons iets duidelijk over de praktijk van christenen in de eerste eeuw om zieken te zegenen en te zalven. Jacobus schrijft: "Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten (presbyter- priester) van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal Hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden. (Jacobus 5:14-15)". In het woord "oprichten" klinkt opstaan – verrijzen mee.

In de afgelopen jaren is weer oog gekomen voor de brede betekenis van het sacrament dat spreekt van Gods trouw en nabijheid bij iedere lijdende mens. Het is daarom heel

goed denkbaar dat voor een operatie iemand de ziekenzalving ontvangt. Het is evenzeer mogelijk dat een ernstige zieke, die misschien niet direct in een levensbedreigende situatie verkeert, het sacrament ontvangt. Ook past de ziekenzalving bij het ouder worden: de levensfase waarin we te maken hebben met een afnemende gezondheid en een voortdurend verlies van krachten. In dat leed wil de Eeuwige ons vergezellen. Het sacrament wordt dan uitdrukkelijk teken van Gods trouw en nabijheid in je lijden.

De zalving mogen wij verstaan als een signaal van Hem die bij ons

blijft, ons aanraakt, ons vasthoudt, ons koestert. We mogen in de zalving iets beleven van Zijn belofte dat Hij in dagen waarin wij van alles verliezen Hij bij ons blijft. Als wij steeds weer de geborgenheid van geliefde mensen om ons heen kwijtraken is er Eén die met ons meegaat. Hij zal er ook voor mij zijn als mijn adem stukt en mijn hart niet meer klopt....

De pastores van de Ludgerusparochie nodigen iedereen die het teken van Gods nabijheid wil vieren uit voor een bijeenkomst in de Domincuskerk op zaterdag 11 maart om 16.00 uur en in de Rafaelkerk op zaterdag 8 april om 15.00 uur. In een korte viering ontvangt ieder die er prijs op stelt de zalving en wordt de eucharistie gevierd. U wordt uitgenodigd te komen met mensen (familie en vrienden) die u na staan.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te groeten bij een kop koffie of thee.



Agenda berichten

VIERINGEN

De 40e Carnavalsmis in de Joseph

Carnaval is het driedaagse feest voordat de Vasten, de Veertigdagentijd, aanbreekt. Maar vier je Carnaval ook in de kerk? Juist, voorafgaand of als rustpunt, wordt tijdens een weekeinde vol feestgedruis op zondag 26 februari om 10 uur in de St. Josephkerk aan de Draaiweg voor de 40ste keer de Carnavalsmis gehouden. In het bijzijn van Prins Carnaval en zijn gevolg. Celebrant in deze viering is Pastor Koos Smits. Medewerking wordt verleend door ons Josephkoor onder leiding van Marietrees Broeren. Dick van der Horst



Vieringen/vespers in Dominicuskerk

Vrijdag 22 februari 10 uur: Wereldwake – stilstaan bij situatie in de wereld. Elke vrijdag.

Zondag 26 februari en 26 maart 17.00 uur: Zondagavondzang liederen van Gouzes met Nederlandse teksten. Elke laatste zondag van de maand. Zondag 5 maart ("De woestijn in") en zondag 2 april ("De Afrikaanse kookpot") 10.00 uur: Bid & Breakfast viering.

Samen eten, zingen, lezen bidden

Helpen voorbereiden, meezingen? Info secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of tel. 030 – 2935245 (werkdagen 9-12)

Gregoriaanse Vespers wekelijks in Antoniuskerk

A musical score for Gregorian Vespers. It features three staves of music with lyrics in Latin. The first staff is for the Congregans (C), the second for the Organ (O), and the third for the Organ (V). The lyrics are: "te illi sanctos é-jus," "te il-lic sanctos e- jus," and "te il-lic sanc-tus e- ius".

Elke vrijdag om 18.00 uur is er een gezongen Gregoriaanse vesper in de Antoniuskerk onder leiding van Arnoud Heerings, docent kerkmuziek, Gregoriaans en liturgie aan het Conservatorium in Utrecht. De Vespers zijn vrij toegankelijk. Het is een fijne manier om de werkweek af te sluiten en het weekend in te gaan.

Kleine viering bij Zusters Augustinessen

Ook in 2017 zijn er weer kleine vieringen met medewerking van de gregoriaanse vrouwenschola. Het zijn eenvoudige vieringen van bezinning, gebed en stilte, iedere tweede vrijdag van de maand om 16.00 uur. In de wintermaanden zijn we te gast bij de zusters Augustinessen van de Waterstraat (ingang Oudegracht). In 2017 staat de spiritualiteit van Charles de Foucauld (1858-1916) centraal. Het leven en de weg van Charles de Foucauld is uitermate boeiend. Hij was diep geraakt door Gods concrete nabijheid in Jezus van Nazareth. In Jezus zag hij hoe God ons mensen nabij is juist in het hele gewone alledaagse leven. Bijna verborgen. Door een verborgen en eenvoudig leven wilde hij Jezus navolgen.

Daarom koos Charles de Foucauld er voor om niet als missionaris in Noord-Afrika te leven, maar om te midden van de mensen het dagelijks leven te delen. U bent van harte welkom in deze kleine viering op vrijdag 10 maart. De volgende vieringen zijn op vrijdag 14 april en 12 mei (locatie wordt nader bekend gemaakt).

Tridentijnse mis in Rafaëlkerk

Op woensdag 8 maart en woensdag 5 april is er in de Rafaëlkerk een Tridentijnse mis. Voorganger is pastor Koos Smits.

Doopvoorbereiding kinderen

De Ludgerusparochie kent gemeenschappelijke doopvoorbereiding. Onderstaand treft u informatie aan over dopen in onze kerken. Begeleiding vindt plaats door samenwerkende pastores van Ludgerus-, Martinus- en Salvatorparochie.

Op weg naar het doopsel in de stad Utrecht

Twee gesprekken in een kring van (jonge) ouders die hun kind willen laten dopen. Een van de leden van het pastoraal team is gastheer en (bege)leidt de bijeenkomst. Welkom in het Pastoraal centrum Aloysiuskerk, Adr. van Ostadelaan 4.

Eerstvolgende gesprekken : dinsdagen 11 en 25 april 2017; 13 en 27 juni 2017.

Tijd: 20.00-21.30 uur. Meld u aan via e-mail info@stmartinusutrecht.nl of 030-2546147. Geen kosten.

Op weg naar het doopsel in de Dominicuskerk

Op zondag 18 juni is er een doopzondag in de Dominicuskerk. Voorganger is diaken Lex Janssen. Wil je je kind laten dopen, neem dan uiterlijk maand van tevoren (dus medio mei) contact op met secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl, of bel tel. 030-2935245 (werkdagen 9-12 uur).

Huwelijksvoorbereiding

Op weg naar het (katholiek) huwelijk

Twee gesprekken samen met andere stellen die in de kerk willen gaan trouwen. Een van de leden van het pastoraal team is gastheer en (bege)leidt de bijeenkomst. Welkom in het Pastoraal centrum Aloysiuskerk, Adr. van Ostadelaan 4. Dinsdag 21 maart en 4 april 2017, 20.00-21.30 uur; Volgende twee gesprekken: Maandag 29 mei en 12 juni 2017, 20.00-

21.30 uur. Meld u aan via e-mail info@stmartinusutrecht.nl of tel. 030 2546147. Geen kosten

Samen bidden, wereldwijd: Eerlijk!?

Viering Wereldgebedsdag op 3 maart 2017 om 15.00 uur

Iedere eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, elk jaar opnieuw, al bijna 100 jaar lang. Steeds bereidt een andere groep christenen de viering voor. Dit jaar nodigen vrouwen uit de Filippijnen ons uit. Zij maakten de liturgie met als thema: Eerlijk!?

De viering van Wereldgebedsdag 2017 wordt gehouden op vrijdag 3 maart.

In Overvecht bent u om 15.00 uur van harte welkom in Zuylenstede, Perudreef 8, 3563 VA Utrecht. De organisatie en uitvoering is in handen van verschillende geloofsgemeenschappen zoals de Vrije Evangelische Gemeente, de Evangelische Broedergemeente, de (PKN-) Wijkgemeente Overvecht, St. Rafaëlkerk, het Leger des Heils en de huisgemeente in Zuylenstede. Uiteraard is iedereen welkom!

VERDIEPING

Dominicusleesgroep leest Halik

Dinsdag 7 maart, 20.00-21.30

uur: De Dominicusleesgroep is aan een nieuw boek begonnen: De nacht van de biechtvader van Tomáš Halik. De essays in dit boek bevatten onder andere filosofische overpeinzingen over het paradoxale in de Bijbelse leer, analyses van de hedendaagse cultuur en psychologische observaties uit Haliks werk als biechtvader. Per avond

wordt een of twee hoofdstukken besproken. U kunt nog meedoen. Vervolgdata: eerste dinsdag van de maand
Locatie: Kapittelzaal, Palestrinastraat 1 . Kosten: €19,50 (aanschaf boek)

Aanmelden: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur).



Begeleide meditatie in Dominicuskerk

Begin van een nieuwe reeks begeleide meditatie in de Dominicus. Met behulp van verschillende meditatievormen ontstaat aandacht voor wat in jou leeft en oefen je in ontvankelijkheid. We putten daarbij uit bronnen uit de christelijke traditie. Iedereen met enige meditatie-ervaring is welkom op dinsdag 21 maart van 20.00 tot 21.30 uur. Locatie: Palestrinastraat 1; Vervolgdatum: 18/4, 16/5, 13/6 Kosten losse avond: €15,- Aanmelding en informatie: info@seintjebos.nl

CULTUUR

Kenniscafé over Caesar in Nederland in Dominicuskerk

In 55 v.Chr. versloeg Caesar met zijn troepen twee Germaanse stammen. Dat is bekend uit zijn De Bello Gallico. Nico Roymans, hoogleraar West-Europese Archeologie (VU), heeft een jaar geleden op basis van archeologisch, historisch en geochemisch onderzoek aangetoond dat deze massaslachting heeft plaatsgevonden bij Kessel in Noord-Brabant. Over deze spectaculaire ontdekking, die veel aandacht heeft gekregen in de media, komt prof.dr. Roymans op zondag 5 maart van 20.00 tot 22.00 uur vertellen in het eerste Kenniscafé van dit jaar.

Locatie: Palestrinastraat 1; Toegang gratis (vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld)

Passieconcert Rheinberger in Dominicuskerk

Het passieconcert in de Dominicuskerk is dit jaar, op zondag 2 april van 15.00-16.00 uur, geheel gewijd aan componist Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901). Uitgevoerd worden zijn 'vijfdelige Passionsgesang' Stabat Mater en Abendlied, van elkaar gescheiden door instrumentale intermezzi. Het projectkoor van De Nieuwe Dominicus zingt onder leiding van Berny Oude Kempers. Willeke Smits begeleidt de zang op kistorgel, maar daarnaast zijn er intermezzi van haar en van Caroline Deul (cello). Kaarten: €7,50 (incl. consumptie), betalen vóór aanvang in de kerk

info@denieuwedominicus.nl of tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 u)
www.denieuwedominicus.nl

DIVERSEN

Contactmiddag voor 55-plussers in Dominicuskerk

In een ontspannen en gezellige sfeer is er op donderdag 16 maart van 14.30-16.30 uur, alle gelegenheid voor ontmoeting, gesprek en spel – o.a. scrabble, rummikub, sjoelen, dammen, schaken – voor alle 'ouderen' van 55+ in Utrecht-West. Locatie: Palestrinastraat 1; Vervolgdata: iedere derde donderdag van de maand. Contactpersoon: Mieke Pijper, Noltheniusstraat 53, 3533 SG Utrecht, tel: 030 2945721, erikmieke@zonnet.nl.

Terugkom-middag Joseph

Het zal in maart al weer een jaar geleden zijn dat we besloten de laatste zondagsviering in de Joseph te hebben. Daar hadden we argumenten voor. Kort samengevat : de rek was er uit.



De 40e Carnavalsviering 26 februari is een uitzondering

Pastoor Huitink is benieuwd hoe het iedereen sinds die tijd is vergaan. Hij nodigt ons uit elkaar weer eens te ontmoeten in de Joseph. Alle Josephparochianen zijn hierbij uitgenodigd op zaterdag 18 maart.

Hoe is de situatie begin 2017: Een aantal mensen is vorig jaar meteen op zoek gegaan naar een nieuw onderkomen en heeft dat inmiddels ook gevonden, ze willen niet meer achterom kijken. Anderen zijn nog een plek aan het zoeken of vinden het zelfs prettig nu hier, dan daar te kerken. Weer anderen hebben een en ander nog steeds niet verwerkt en hebben blijvend afgehaakt.

Het programma: 14.00 uur opening met gebed door de Pastoor, stand van zaken Stadsbreed (Pastoor),

ervaringen gelovigen Joseph, herinneringen ophalen, vesper (met m.w.v. de Schola), 16.30 sluiting.

Charles Vrencken

Caritas stad Utrecht zoekt bestuurders (mv)

De Caritasinstellingen van de drie samenwerkende parochies in de stad Utrecht, willen per 1 januari 2017 gaan samenwerken. Vanuit onze christelijke overtuiging dat elk mens de moeite waard is, willen wij ondersteuning bieden aan mensen die in financiële en/of sociale nood verkeren. Dit willen wij realiseren door zo veel mogelijk aanspreekbaar en bereikbaar te zijn in alle delen van de stad Utrecht voor ondersteuning. We willen dit doen in nauwe samenwerking andere kerkelijke en maatschappelijke organisaties en betrokkenen in de stad Utrecht.

Het bestuur zal aan de slag gaan om deze doelstelling de komende jaren samen met hen vorm te geven. Daartoe zoeken we drie ervaren enthousiaste bestuurders: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

We zoeken mensen met denkracht en bevoegdheid, die kunnen organiseren en delegeren. Aanjagers met nieuwe ideeën. Goede communicatieve vaardigheden, je gaat om met mensen die om hulp vragen als ook met vrijwilligers en met kerkelijke en maatschappelijke organisaties. Het gaat om onbezoldigde functies. De nieuwe bestuursleden willen hun schouders zetten onder de vormgeving van deze nieuwe caritas. Van hen wordt gevraagd dat ze rooms katholiek zijn.

Voor reacties en informatie informeer bij:

Michiel Kersemaekers : m.kersemaekers@hetnet.nl

Gerrit Jan Westerveld: westerveld.gj@gmail.com

Trees Versteegen: T.Versteegen@aartsbisdom.nl

Of bel het centraal secretariaat : 030 – 244 13 19 (ma t/m vr 9-16 uur).

Groot Utrechts Kerkdictee 2017

Op vrijdag 23 juni vindt in de Domkerk de tweede editie van het dictee plaats. Noteer het vast in uw agenda. Informatie en aanmelden : kerkdictee@gmail.com. Kosten € 15,-. Volg het nieuws hierover in Ludgerus Actueel of www.sintludgerus.nl.

Vluchtelingenkinderen in Oog in Al Dominicusproject 2016-2017

De afgelopen jaren zijn er in Utrecht grote groepen asielzoekers komen wonen. Vele Utrechters hebben deze nieuwe bewoners welkom geheten en willen graag iets voor hen betekenen en hen stimuleren deel te nemen aan onze samenleving en hen helpen een nieuwe toekomst op te bouwen.

Ook in Oog in Al wonen veel asielzoekers. MOV Dominicus en Dominicusschool gaan zich een jaar lang richten op vluchtelingenkinderen in Oog in Al. In december 2016 is gestart met een KinderBoeken-Dom. Kinderen van de Dominicusschool hebben deze toren al gevuld met mooie boeken. De kinderen uit het AZC mogen eerst een boek uitkiezen en meenemen naar huis. Op woensdag en zaterdag staat de boekentoren in het portiek van de kerk en mogen alle kinderen uit Oog in Al een boek van thuis omruilen voor een ander boek.



Er volgen meer concrete kinderactiviteiten. Daarvoor is geld nodig. Opbrengsten Kerstkaartenactie 2016, de Vastenactie 2017 en snuffelmarkt (in mei 2017) zijn hiervoor bestemd. Mocht u voor de snuffelmarkt nog bruikbare spullen (boeken, cd's, kinderkleding, speelgoed en keukengerei) hebben, neemt u dan contact op met de pastorie van de Dominicuskerk. Tel. 030-2935245 (werkdagen 9-12) . Giffen zijn ook welkom op bankrekening NL12 INGB 0001 7269 86 t.n.v. Penn. Missiefonds St. Dominicus te Utrecht, o.v.v. 'Vluchtelingenkinderen in Oog in Al'.

MOV-Dominicusgeloofsgemeenschap

Iemand
verliezen
is al erg
genoeg



UITVAARTVERZORGING H. AGTERBERG

Wolter Heukelslaan 50, 3581 ST Utrecht. 030 - 251 09 82.
www.agterberg.nl